

## 'Leer van bekende wavemakers & ontdek de wavemaker in jezelf'

*Heb jij het vermogen anderen te betrekken bij het realiseren van je doelen?*



**Datum:** 7 december 2017

**Tijd:** Ontvangst vanaf 16:00 uur. Het programma start om 16:30 uur en duurt tot uiterlijk 21:30 uur.

**Spreekers:** Erna ter Weele en Margon van Toor, TOT2020  
Verbeelders van Verandering

**Locatie:** Stal op de Kaag, Julianalaan 13a, 2159 LB, Kaag  
[http://www.destalopdekaag.nl/stalopdekaag\\_contact.html](http://www.destalopdekaag.nl/stalopdekaag_contact.html)

Sommige leiders krijgen zoveel in beweging dat alles gaat stromen, en ook nog hun kant op. Interessante **voorbeelden te over**, denk aan Nelson Mandela, Angela Merkel, aan Virgin's Richard Branson, aan Tesla's Elon Musk, aan Facebook's Sheri Sandberg, zelfs onze Mark Rutte krijgt het onmogelijke voor elkaar met een nieuw kabinet. **Hoe doen ze dat toch?** Krijg jij vleugels van de voorbeelden die anderen je voorspiegelen? En kun jij je ook losrukken van alle beelden over leiderschap die tot je komen en **op zoek gaan naar de leider in jezelf?**

We gaan in dit programma over **Natuurlijk Leiderschap** op zoek naar rolmodellen die tot jouw verbeelding spreken en jouw kracht als 'wavemaker' aanspreken. We gaan **op zoek naar hun geheim**: Wat maakt dat zij zo'n verschil kunnen maken? Was dat het geluk van op het juiste moment op de juiste plaats, of was er meer? Wat zien we van hun ratio en hun buikgevoel?

In het Engels hebben ze er een prachtig woord voor: **gut feeling**. Dat gevoel dat soms vanuit je buik langs je ruggengraat omhoog kruipt, het intuïtieve weten of iets klopt of juist niet. Het vraagt lef (guts) om naar dat gevoel te luisteren en erop te vertrouwen; dat klinkt er bij onze westerburen ook meteen in door. Ons buikgevoel is een zuiver kompas. Het wijst je de weg naar jezelf en naar jouw diepste drijfveren en dus loont het de moeite om ernaar te leren luisteren. Soms is dat buikgevoel **klip en klaar**. *Ja*, jubelt het dan, *dit is de weg die je moet gaan!* Of: *nee hoor, echt niet, met deze mensen ga jij de oorlog niet winnen*. Dat signaal is even krachtig als verblindend, dus alleen al daarom verdient het **een extra check**.

Blijft jouw intuïtie bij die eerste indruk, dan is het goed om ernaar te handelen, maar gun jezelf ook wat tijd. De ervaring leert dat begrip soms moet rijpen en dat samenwerking kan groeien. Het buikgevoel fluistert dan, aarzelt even, maar gaandeweg wint die stem aan kracht.

En soms speelt het buikgevoel van leiders wel degelijk op, maar wordt het ruwweg aan de kant geschoven, overschreeuwd door **ego's of verantwoordelijkheden**. Kan aan zo'n tafel dan **een team ontstaan van echte leiders** of bouwen zij vergeefs op los zand?

Buikgevoel komt bij 'wavemakers' altijd bovendrijven, juist wanneer het onderdrukt wordt. Het zeurt dan om aandacht, knaagt aan het geweten, wroet in stellingen. Om die reden zoeken wij het ook in deze bijeenkomst **doelbewust** op, zodat het gehoord wordt en een podium krijgt.

Wie zijn buik laat spreken, legt de verbinding met zichzelf. En wie dat **durft en doet**, kan zich ook **verbinden met anderen**. Daardoor wordt het gemakkelijker om hen te **betrekken bij het realiseren van je doelen**. Zie daar de crux van Natuurlijk Leiderschap: van buik naar hoofd naar handen.

### Alvast een glimp op het programma:

- We **wandelen het laarzen pad** op de Kaag dus neem goed schoeisel en een warme jas mee.
- **Voorbeelden van leiders die 'wavemakers' zijn** zie je overal om je heen, wat kan jij leren van jouw rolmodellen?
- **Leiderschap** is van iedereen, ook jij kunt een 'wavemaker' zijn. Weet na deze bijeenkomst wat jouw aandachtspunten zijn.
- **We sluiten af met een winters kampvuur** waar jij je kunt warmen aan de verhalen van andere deelnemers.



### Data 2018 ook alvast in jouw agenda?

- Do 8 februari 2018
- Di 24 april 2018
- Do 14 juni 2018
- Do 13 september 2018 (Inspiration Tour, start rond middaguur)
- Di 30 oktober 2018
- Do 6 december 2018

### Aanwezig?

Natuurlijk is het voor ons handig (kan d.m.v. **reply** op deze mail) om te vernemen of je er 7 december 2017 bij kan zijn?

Hartelijke groet, namens de yellow cats,  
Karin Rigerink  
Dorien van der Heijden  
Ed Peelen  
[km@yellowcats.nl](mailto:km@yellowcats.nl)  
06 543 340 80

